

# PROGRAMMA VAN FRANCISCAANSE INSPIRATIEBIJEENKOMSTEN



## JE BENT VAN HARTE WELKOM!

DE LEDEN VAN DE OFS DELEN GRAAG HUN FRANCISCAANSE INSPIRATIE. JE KUNT OP DIVERSE PLAATSEN IN NEDERLAND DEELNEMEN AAN ONZE INSPIRATIEBIJEENKOMSTEN EN BEZINNINGSDAGEN. TOON-AANGEVENDE SPREKERS HOUDEN INLEIDINGEN EN DE BIJEENKOMSTEN ZIJN INTERACTIEF. JE KUNT JOUW VRAGEN STELLEN EN DILEMMA'S DELEN. BOVENAL DOE JE NIEUWE FRANCISCAANSE INSPIRATIE OP.

HIERONDER VIND JE HET PROGRAMMA VOOR HET EERSTE HALFJAAR VAN 2024.

WE ONTMOETEN JE GRAAG OP EEN OF MEER VAN DEZE BIJEENKOMSTEN:

ZET ZE ALVAST IN JE AGENDA!

### ZATERDAG 27 JANUARI

Landelijke OFS-bezinningsdag

#### **Thema: Hoe het gelovige leven het mysterie achter de problemen zoekt**

Alle gelovigen, van Kartuziers tot ofs-ers, lopen tegen dezelfde problemen aan als alle andere mensen. Dat maakt hun leven niet bijzonder. Bijzonder is wel dat zij dit niet alleen maar als problemen zien, maar dat zij de tijd nemen te luisteren naar de boodschap achter de problemen: de boodschap vanuit het mysterie. In ontmoeting met het mysterie veranderen de problemen en groeit de mens. Franciscus laat ons een paar pakkende voorbeelden zien, maar ook nu levende religieuzen, en misschien wijzelf ook wel.

**Inleider:** Willem Marie Speelman ofs

**Tijd:** 10.30 uur tot 15.00 uur

**Locatie:** Franciscushuis,  
Van der Does de Willeboissingel 11, Den Bosch

**Kosten:** geen

**Lunch:** zelf meenemen, voor koffie/thee en soep wordt gezorgd

**Aanmelden:** [vorming@ofsnederland.nl](mailto:vorming@ofsnederland.nl)



## WOENSDAG 31 JANUARI

Franciscaanse inspiratieavond

### Thema: Franciscus en Drie-Eenheid

Het christelijk godsbeeld bij uitstek is de Triniteit, de belijdenis dat we geloven in één God in drie personen. Het geloofsendagement van Franciscus wordt door dit beeld gedragen. Hoe zag Franciscus God en hoe kan dat ons ook inspireren?

**Inleider:** Peter Vermaat ofs

**Tijd:** van 20.00 tot 22.00 uur

**Locatie:** Titus Brandsma Huis,  
Bonifatiusplein 21, Leeuwarden

**Kosten** € 3,- inclusief koffie/thee

**Aanmelden:** [kerkelijkbureau@sintvitusparochie.nl](mailto:kerkelijkbureau@sintvitusparochie.nl)



## ZATERDAG 24 FEBRUARI

Franciscaanse inspiratiemiddag

### Thema: Verhalen en liederen uit De Fioretti

Frans Moussault, musicus en Rob Hoogenboom, franciscaan, vertellen verhalen over richting in je leven, verbondenheid met de schepping, omgaan met leed. Op zijn basklarinet neemt Frans Moussault je mee naar de diepere lagen van de vertellingen. Zijn klanken raken en vervullen de ziel.

**Tijd:** van 15.00 uur tot 17.00 uur

**Locatie:** Goede Herderkerk,  
Hoge Rijndijk 18, Zoeterwoude

**Kosten:** € 5,-

**Aanmelden:** niet nodig



## ZATERDAG 2 MAART

Franciscaanse inspiratiemiddag

### **Thema: Kennismaken met Clara van Assisi**

Clara was de eerste vrouwelijke volgeling van Franciscus van Assisi en stichteres van de orde van de clarissen. Als soulmate voegde ze veel toe aan het gedachtegoed van Franciscus. Na een eerste kennismaking met Clara komen deze middag thema's aan bod zoals de moed van Clara, haar armoede-ideaal en het zoeken van je eigen authentieke weg. We gaan interactief aan de slag met diverse werkvormen.

**Inleider:** Neely de Ronde, onder meer organisator van Clara-reizen naar Assisi

**Tijd:** van 13.00 tot 15.30 uur

**Locatie:** Franciscus en Clarakerk,  
Raamstraat 78, Delft

**Kosten:** vrijwillige bijdrage

**Aanmelden:** niet noodzakelijk, wel gewenst bij kouwenhovenkees@gmail.com



## ZATERDAG 13 APRIL

Franciscaanse inspiratiemiddag

### **Thema: Een franciscaanse visie op armoede**

Het thema armoede is actueler dan ooit. We verkennen de vele vormen daarvan in onze tijd. Onder begeleiding van leden van de OFS bespreken we de visie van Franciscus van Assisi op armoede.

Hoe kan die visie ons bemoedigen in deze tijd? Wat betekent zijn visie voor ons leven van alledag?

**Tijd:** van 14.00 tot 16.00 uur

**Locatie:** Goede Herderkerk,  
Hoge Rijndijk 18, Zoeterwoude

**Kosten:** € 5,-

**Aanmelden:** niet nodig





## ZATERDAG 20 APRIL

Landelijke OFS-bezinningsdag

### Thema: Van verdragen tot vreugde

In het verhaal over Perfetta Letizia (volkomen vreugde) dat St. Franciscus aan broeder Leo dicteert wordt duidelijk dat Franciscus succes, macht en wonderen afwijst als graadmeters voor vreugde.

Volgens Franciscus is echte vreugde gelegen in geduld hebben, in tijden van tegenspoed en afwijzing, zonder kwaad of verbitterd te worden.

Over vreugde als resultaat van verdragen en/of dulden zoeken wij graag met de aanwezigen een passend antwoord, dat zowel hedendaagse zoekers naar zin als gelovigen kan inspireren.

**Inleiders:** Felix van Hulsen ofs en Willem Marie Speelman ofs

**Tijd:** van 10.30 tot 15.00 uur

**Locatie:** Titus Brandsma Huis, Bonifatiusplein 21, Leeuwarden

**Kosten:** vrije gift

**Lunch:** zelf meenemen, voor koffie/thee en soep wordt gezorgd

**Aanmelden:** kerkelijkbureau@sintvitusparochie of vorming@ofsnederland.nl



## ZATERDAG 18 MEI

Franciscaanse inspiratiemiddag

### Thema: Een franciscaanse visie op duurzaamheid en milieu

Ondersteund door een PowerPoint wordt de lezing gehouden in de prachtige Buurttuin 'De Zoete Aarde'.

**Inleiders:** leden van OFS-broederschap Portiuncula.

**Tijd:** van 13.00 tot 16.00 uur

**Locatie:** Broekwegzijde 195, Zoetermeer

**Kosten:** geen

**Aanmelden:** Niet nodig



## WOENSDAG 29 MEI

Franciscaanse inspiratieavond

### Thema: Franciscus en Maria

Maria, de moeder van Jezus, een eenvoudig joods meisje uitgegroeid tot 'moeder van alle mensen'. Welke plaats heeft zij ingenomen in de oudheid, de geschiedenis van theologie en devotie? Welke betekenis heeft zij voor de Kerk en voor ons? Zij is oerbeeld van de Kerk. In het kerkje van Maria ter Engelen ligt het begin van wat Franciscus bewoog.

**Inleider:** Peter Vermaat ofs

**Tijd:** van 19.30 tot 22.00 uur

**Locatie:** Titus Brandsma Huis  
Bonifatiusplein 21, Leeuwarden

**Kosten:** € 3,- inclusief koffie/thee

**Aanmelden:** [kerkelijkbureau@sintvitusparochie.nl](mailto:kerkelijkbureau@sintvitusparochie.nl)



## ZATERDAG 1 JUNI

Franciscaanse inspiratiemiddag

### Thema: Het zonnelied

Franciscus schreef in 1224, nu precies 800 jaar geleden, zijn zonnelied. Tegen het einde van zijn leven vatte hij zijn diepste inzichten samen in dit gedicht: hoe hij God zocht, hoe hij de verbondenheid zag tussen alle bezielde en onbezielde schepselen. Hoe kunnen de inzichten van Franciscus ons bemoedigen in de huidige turbulente tijden? Hoe kunnen wij leren ons eigen zonnelied te zingen?

**Inleider:** Gerard van Buul ofm en leden van OFS-broederschap San Damiano

**Tijd:** van 13.00 tot 15.30 uur

**Locatie:** Franciscus en Clarakerk,  
Raamstraat 78, Delft

**Kosten:** vrijwillige bijdrage

**Aanmelden:** niet noodzakelijk, wel gewenst  
[bij.kouwenhovenkees@gmail.com](mailto:bij.kouwenhovenkees@gmail.com)

