

No. 133

HEROIC OFFERING
TO
Sacred Heart

THE TOTAL ABSTINENCE LEAGUE OF THE SACRED HEART.
"THEY * KINGDOM * COME"
+
+

FOR LIFE
THE
of Jesus.

Office of Victim.

"FOR THY GREATER GLORY AND CONSOLATION, O SACRED HEART OF JESUS!—FOR THY SAKE TO GIVE GOOD EXAMPLE—TO PRACTICE SELF-DENIAL—AND TO MAKE REPARATION FOR THE SINS OF INTEMPERANCE, I WILL ABSTAIN, FOR LIFE, FROM ALL SPIRITUOUS DRINKS."

O Sacred Heart of Jesus! I offer Thee the prayers, works, and sufferings of this day, through the most pure Heart of Mary, in union with Thine, and specially for grace to keep my Pledge faithfully.

O Divine Jesus! accept me, for ever, as Thy victim of love, prayer, and reparation!

"Sweet Heart of Jesus! be Thou my love!"—300 days' Indulgence.
"Sweet Heart of Mary! be my salvation!"—300 days' Indulgence.

Date 14th May 1890 Name Matthew Talbot
Promoter J. Palmer Residence 13 Spencer Street
100 days' Indulgence for each prayer or action offered for the "Intentions" of the month.

4 mei 1890: certificaat geheelonthouder

Matt Talbot van alcoholist tot heilig man

Deel 4: Een nieuw begin

In de zomer van 1884 was Matt een hele week niet naar zijn werk geweest, continue zwaar aan het drinken. Op zaterdag, toen de salarissen werden uitbetaald, kreeg hij uiteraard niets. Zowel hij als zijn broer Joe waren platzak. De broers stonden al in het krijt bij diverse kroegen, en konden alleen maar hopen dat hun drinkvrienden dit keer weer voor hen zouden betalen. Matt en Joe gingen staan bij O'Meara's pub, waar veel bekenden hun loon kwamen opdinken, maar niemand nodigde de broers uit om mee te gaan naar binnen.

Matt ging naar huis, waar zijn moeder verrast was hem op dat tijdstip en nuchter te zien. Matt trok schone kleren aan en zei tegen zijn moeder dat hij naar een priester zou gaan om plechtig te beloven dat hij geen alcohol meer zou drinken. Zijn moeder was sceptisch,

ze geloofde niet dat Matt de drank kon laten gaan. Ze zei hem te gaan, maar niets te beloven als hij niet van plan was zijn woord te houden.

Deze plechtige belofte – de *pledge* - was niet ongebruikelijk. Talloze mensen beloofden ten overstaan van een priester voor een bepaalde tijd geen alcohol te drinken. Vaak ging hieraan een biecht vooraf, omdat men echt een nieuwe start wilden maken. Zijdelings zij hier opgemerkt dat ook vandaag de dag mensen een dergelijke belofte doen.

Matt ging naar een priester in het Clonliffe College, biechtte voor het eerst in drie jaar en beloofde drie maanden geen alcohol te drinken. De volgende ochtend, een zondag, ging hij naar de kerk en ontving de communie – iets dat hij al lang niet had gedaan. Op maandag stond hij vroeg op en ging om 5 uur naar de mis, waarna hij om 6 uur op de gewone tijd weer aan het werk ging. De eerste zaterdag daarna ging hij met zijn vrienden naar het café en bestelde een flesje spuitwater. Dat was de laatste keer dat hij er was; vanaf dat moment ging hij het café niet meer binnen met zijn vrienden maar liep rechtstreeks door naar huis.

Het volwassen leven van Matt had tot dan toe bestaan uit werken, drinken en slapen. Om te voorkomen dat hij weer in de kroeg zou belanden, hield hij de komende maanden een strikte dagindeling. Eerst om 5 uur 's ochtends naar de mis, daarna naar zijn werk. Na het werk bezocht Matt meerdere kerken, meestal op flinke loopafstand van zijn werk. Hiermee ontweek hij zijn vroegere drinkmaten; hij bleef hij bidden in de kerk tot deze sloot. Iedere zaterdagmiddag en zondag bracht Matt door in de kerk. Hij loste zijn schulden af en gaf al het resterende geld aan zijn moeder.

Wat er in de tien jaar daarna precies is gebeurd in Matts innerlijk leven is onbekend. Na drie maanden herhaalde hij zijn belofte, nu voor zes maanden. Toen dat half jaar om was beloofde Matt nooit meer alcohol te drinken. Hij heeft deze belofte gehouden, hoewel het hem soms heel veel moeite heeft gekost. Eén keer was de neiging om een kroeg in te stappen en weer te gaan drinken heel erg groot. Matt stond bij een pub in Dorset Street, speelde met de munten in zijn broekzak en voelde een intense behoefte aan *porter* (een sterk soort bier) en whisky. Hij ging naar binnen. Geen van de klanten kende hij, en er kwam geen barman op hem af om hem te bedienen. Matt wachtte lange tijd, en vertrok toen rechtstreeks naar een kerk waar hij bleef bidden tot sluitingstijd. Vanaf dat moment zorgde Matt er voor dat hij nooit zomaar geld op zak had, zodat hij niet opnieuw in de verleiding kon komen.

Matt zonderde zich af van zijn vroegere vrienden. Alleen met zijn moeder en zussen heeft hij steeds een goed contact gehouden. Omdat zijn vader en broers stevig bleven drinken, besloot Matt elders te gaan wonen.

Toen de Jezuïet fr. Cullen in 1898 de Pionierbeweging (Pioneer Total Abstinence Association of the Sacred Heart, oftewel PTAA) stichtte, een Ierse vereniging van geheelonthouders, was Matt één van de eerste leden. Zo zocht hij steun bij lotgenoten om vrij te blijven van de alcohol maar kon hij op zijn beurt ook anderen moreel ondersteunen.

In 1890 herhaalde hij bij de voorloper van de Pionierbeweging al zijn belofte om geen alcohol meer te drinken.

Iets anders dat Matt gebruikte om te volharden is tabak. Hij begon veel te roken. Toen hij zich realiseerde dat hij hiermee zich een nieuwe verslaving op de hals had gehaald deed hij een plechtige belofte om ook geen tabak meer te gebruiken.

In de jaren nadat Matt was gestopt met drinken, heeft hij alsnog leren lezen en schrijven. Dit moet een enorme uitdaging voor hem zijn geweest. Als kind had hij vrijwel geen les gehad, en hij was inmiddels in de dertig. Wie hem heeft leren lezen is onbekend. Het kan zijn broer John zijn geweest – de enige van zijn broers die een goede opleiding heeft gehad – maar ook één van de priesters met wie Matt in toenemende mate contact had.

Matt wijdde zijn tijd grotendeels aan werken, bidden en lezen, en slapen. In een dergelijk leven was geen plaats voor een levenspartner. Matt heeft nooit interesse getoond voor meisjes of vrouwen. Eens, toen Matt aan het werk was bij de bouw van het huis van een vooraanstaande protestante geestelijke, werd hij aangesproken door diens kokkin. Deze katholieke vrouw had opgemerkt dat Matt een serieuze man was die, anders dan de andere werkers, niet flirtte met de dienstmeisjes. Ze vertelde Matt dat ze genoeg had gespaard om een huis te kopen en in te richten, en stelde voor te trouwen. Matt antwoordde dat hij hierover wilde nadenken en bidden. Na negen dagen van gebed vertelde Matt de vrouw dat hij tot de conclusie was gekomen dat het beter was als hij *single* bleef. Toen een vriend Matt later een keer vroeg waarom hij nooit was getrouwd, vertelde Matt dat de Maagd Maria hem had gezegd niet te trouwen.

Matt werkte tot 1892 als metselaar. In dat jaar werd de mis in de Xaveriuskerk waar Matt vóór zijn werk naartoe ging verplaatst naar kwart over zes. Dit was niet te combineren met zijn baan als metselaar, waarvoor hij om zes uur 's ochtends moest beginnen. Matt nam ontslag en ging werken bij T. & C. Martin, een houtwerf. Hier hielp Matt bij het lossen van schepen, het laden van karren en al wat verder nog moest gebeuren. Tussen de stapels hout vond hij een lege ruimte waarin hij zich ongezien kon terugtrekken om te bidden als er even niets te doen was.

Een mooie anekdote uit deze tijd is tekenend voor het rechtvaardigheidsgevoel van Matt. Er werd eens aan het personeel een extra beloning toegezegd als ze voor een bepaalde tijd een schip hadden gelost. Matt kwam vervolgens niet naar kantoor om het extraatje op te halen. Toen Matt hier de volgende dag op werd aangesproken zei hij dat hij het geld niet wilde aannemen; het kwam immers ook wel voor dat er tijden waren dat hij moest wachten tot er weer werk was. Het extra werk van de vorige dag werd door Matt dus weggestreept tegen al die momenten waarop hij het rustiger aan kon doen.

Vanaf ongeveer 1918 werd hij magazijnmeester. Hij was om kwart voor acht aanwezig en opende de poort om acht uur. Lunch was van half één tot twee uur. Matt nam bestellingen op, zocht hout uit en zorgde dat de bestellingen de deur uitgingen. Na afloop van het werk, om zes uur, ging hij de nabijgelegen Laurentiuskerk in voor een kort moment van

aanbidding. Daarna ging Matt naar huis om te eten. De avonden waren gevuld met lezen, bidden of bezoek aan één of andere kerkelijke activiteit.



De houtwerf

Een citaat van Matt:

God kennen en Zijn wegen begrijpen en Zijn aanwezigheid in alle heiligheid te aanschouwen is het grote doel van het leven.