

## Vrede communiceren?



Afgelopen zomer liep ik met een medebroeder door Groningen. Hij in de bruine pij van de eerste Orde, ik als seculiere franciscaan naast hem. Een enkel hoofd draaide zich naar hem om. Plotseling schoot van af de overkant van de weg een jonge vrouw naar ons toe, die spontaan vroeg: "Oh bent u een echte monnik? Een franciscaanse? Die heb ik nog nooit in het echt gezien...! Mag ik een foto van u maken?" De broeder gaf glimlachend toestemming en beaamde dat hij een 'echte' was, althans 'dat probeer ik, zei hij.' Ze bekeek de broeder van alle kanten goedkeurend, was opgetogen over de kledingstijl". Na een kort gesprekje, waarin ze haar vreugde uitte over deze ontmoeting, wierp ze een blik op zijn rugtas en zei hoofdschuddend: "Ja, maar die rugzak vind ik niet bij u passen." Instemmend knikkend en grinnikend, omdat ze deze te werelds vond, namen we afscheid met de woorden "Vrede en alle goeds." We bedachten later dat een tas met de tekst 'Vrede en alle goeds', de vredeswens meer had onderstreept.

Hoe kwamen twee volslagen onbekenden tot deze communicatie? De bruine pij was duidelijk de trigger tot deze ontmoeting. Dat zette mij aan het denken, omdat ik mijn Tau-kruis niet altijd zichtbaar draag.

Wij, seculiere franciscanen, hopen dat ons handelen voldoende getuigt van de franciscaanse spiritualiteit. Maar misschien is het in het kader van vrede-communicatie niet verkeerd om in onze huidige maatschappij duidelijker als seculiere franciscaan zichtbaar te zijn. De werkgroep Communicatie van de OFS denkt hierover na en hoopt dat we OFS-breed hierover verder willen nadenken.



Bij het nadenken over het communiceren van je geloof, besepte ik hoe Jezus in zijn optreden een Communicator bij uitstek was. Hij begroette de mensen met de woorden "Vrede zij met jullie." Dat was Zijn verlangen... een wereld van Vrede. Ook zijn boodschap over hoe te leven geeft hij kernachtig weer: "Alles wat gij aan één van mijn minste broeders hebt gedaan, heb gij aan Mij gedaan." Kun je het nog compacter communiceren: Elkaar recht doen, er voor elkaar zijn als een broeder en zuster, als kinderen van een en dezelfde Vader.

De inleiders op de bezinningsdag van zaterdag 28 januari over 'Geloof in oplossing van conflicten' benadrukten dat het essentieel is elkaar onder alle omstandigheden als mens te blijven zien.

Waar kunnen wij beginnen, bij welke goede initiatieven sluiten we aan?

Daar waar we luisteren naar de werkelijke behoefte van de ander(en)...

Daar waar we ook zelf onze eigen verlangens kunnen benoemen...

Daar waar ook de ander gezien en gehoord wordt en recht wordt gedaan.

Daar waar we samen zoeken naar de ruimte, waarin een perspectief naar vrede wordt geschapen.

Daar waar respect is voor de verschillende verlangens.

Daar wordt vrede gecommuniceerd...

*Vrede en alle goeds!*

*Angela Twickler ofs*