

OP DOORTOCHT

LOFZANG DER SCHEPSELEN

In 2025 vieren we dat al 800 jaar de Lofzang der Schepselen, oftewel het Zonnelied wordt uitgezongen. In het lied richt Franciscus zich tot God, in lof en dank om de verbondenheid met elk deel van de schepping. Het is daarmee een gebed dat ook over de huidige uitdagingen in de wereld gaat.

GEOLOFSBELIJDENIS

In een tijd dat de angst om iets te kort te komen een grotere rol speelt in beleidskeuzes dan de zorg voor onze schepping/leefwereld en de zorg voor anderen, klinkt Franciscus' lied van verbondenheid en vertrouwen. Het Zonnelied is daarmee ook een geloofsbelijdenis geschreven voor onze tijd.

VERBONDENHEID

We staan er in deze wereld als mensen niet alleen voor. God heeft ons als deel van een grotere schepping gemaakt. Niet alleen in ons contact met medemensen, maar ook met de rest van de schepping, zoeken we natuurlijk rust, aandacht en helende kracht. Het is misschien juist daarin dat het zelfs onnatuurlijk voelt als mensen hun huis niet delen met een huisdier of ten minste bloemen of planten.

NATUURLIJK HERSTEL

Voor Franciscus was de verbondenheid met de rest van de schepping heel natuurlijk. Hij trekt zich in de natuur terug, om de rust en ruimte voor God te hebben. Verschillende verhalen vertellen over zijn vertrouwdheid met dieren. Op het feest van Kerstmis wil hij in Greccio de herinnering oproepen aan het Kind dat in Bethlehem geboren is, waarbij de os en ezel niet



mochten ontbreken.

KERSTMIS

Over deze voorbereiding van de viering van Kerstmis in Greccio schrijft men: 'Hier eerde men de eenvoud, hier zong men de lof van de armoede en prees men de deemoed'. Hier is geen angst om iets te kort te komen, maar het vertrouwen en de lof op de armoede en deemoed. Ook wij worden uitgenodigd om met elkaar hier naartoe te leven.

VOORBEREIDING

Wij worden uitgenodigd om vanuit die verbondenheid die in het Zonnelied weerklinkt op weg te zijn. Ook in de kerst(stal), mogen we die verbondenheid ervaren en vieren.

Het komende jaar zal natuurlijk in de gehele franciscaanse familie aandacht aan het Zonnelied worden besteed. Ik wens ons allen van harte toe dat we in zorg voor en verbondenheid met onze medeschepselen mogen groeien in de lof tot God-met-ons.

Vrede en alle goeds.

Roland Putman ofm