

OP DOORTOCHT

ZOMERCONFERENTIE

Afgelopen zomer was ik bij een grootse zomerconferentie in Nederland. Het was een mooie ervaring, omdat er zoveel verschillende groepen christenen waren (circa 7000, waaronder heel veel gezinnen), waarvan alleen al een tiental dat ik sprak (onder wie predikanten) iets met Franciscus heeft. Het riep voor mij het beeld op van enthousiasme van de eerste mattenkapittels. Het geloof dat we geroepen zijn om te delen in de heerlijkheid van het koninkrijk Gods.



BREEK UW TENT OP, GA OP REIS

Het is de uitnodigende boodschap die Franciscus kreeg van de Gekruisigde: 'Ga en herstel mijn kerk', waarbij hem nog een woord werd geopenbaard: 'De Heer geve je vrede!' Het zijn die woorden waarmee wij ook op weg worden gezet. Door de Heilige Geest geïnspireerd schreef Franciscus nog een regel voor onderweg, waarvan we in 2023 het 800-jarig bestaan vieren.

NAAR HET LAND VAN DE LEVENDEN

De regel van Franciscus en de regel van de Orde van Franciscaanse Seculieren, die daarmee verbonden is, willen ons bemoedigen op die weg van God-met-ons. Zoals je met kamperen moet nadenken over wat je werkelijk nodig hebt (en mee moet slepen), bevraagt het ons, wat we voor de weg met God, voor elkaar en onszelf nodig hebben.

VREDESWEEK

Het is denk ik geen toeval dat anderhalve week voor de viering van Franciscus' opgang naar de hemel, de vredesweek is. Een inspirerende liedtekst over Franciscus is zelfs: 'Maak mij een bedding van uw vrede'. Franciscus zelf wilde een bedding van Gods vrede worden, om zo ook anderen in Zijn vrede te laten delen. Een blik om ons heen en we weten dat die vrede niet komt aangevaaid in een wereld die getekend is door geweld.

ZACHTE KRACHT VAN DE GEEST

Het is juist in broederschap en in onze broederschappen, dat we uitgenodigd zijn om vanuit de leefregel te leven. De Regel wijst ons de weg, maar brengt ons ook op/langs plekken waar het moeilijk is om 'in vrede' te zijn of te blijven. Franciscus schrijft over die momenten in de regel 'zoveel geduld als een broeder dan heeft, heeft hij, en niet meer'. Het is dan dat we uitgenodigd worden om te bidden, om die zachte wijze kracht van de Geest, om niet te verharden naar de ander, maar ook niet jezelf te veroordelen.

TRANSITUS

'De Heer geve je vrede' is een wens naar de ander, maar ook een woord/gebed voor je eigen ziel. Franciscus gaf er zijn hele leven aan, om, toen het moment van zijn sterven kwam, zich geheel over te kunnen geven. Inslapen in de vrede van de Heer. We mogen weten dat we zeker niet de enigen zijn, die voor de Vrede van God op weg gaan. Dat we in gebed in die grotere broeder- en zusterschap samen mogen vieren en delen, op die weg wens ik ons allen vrede en alle goeds.

Roland Putman ofm