

LANDELIJK SOCIAAL PROJECT 2021

MEDICIJNBANK VENEZUELA

In 2021 ondersteunden we de door OFS Caracas opgezette medicijnbank Remedio entre Todos in Caracas (Venezuela). Eerder werd al € 2.750 overgemaakt waarmee onder meer een kastenwand en tafel werden gebouwd. Nu 2021 is afgelopen, blijken we met elkaar vorig jaar maar liefst € 3.473,91 extra te hebben bijeengebracht ten behoeve van de medicijnbank. Dit bedrag, plus twee giften die we in 2022 specifiek voor Venezuela ontvingen, worden overgemaakt. Hiermee kan de medicijnbank bijvoorbeeld ook een tweede kastenwand realiseren en medicijnen inkopen die niet via donaties zijn ontvangen.

Vanuit Venezuela is met grote blijdschap gereageerd op deze tweede bijdrage. Voor de vrijwilligers die de medicijnbank vijf dagen per week verzorgen en ook andere medicijnbanken in de regio ondersteunen, werkt het erg stimulerend te weten dat wij vanuit Nederland met hen verbonden zijn.

Zoals gezegd is de medicijnbank opgezet

REMEDIO
entre todos

vanuit de OFS-broederschap in Caracas. Niet alle vrijwilligers zijn lid van de OFS. Daarom heeft de OFS hier de unieke mogelijkheid om niet alleen de klanten van de medicijnbank te bedienen, maar ook de vrijwilligers de mogelijkheid te geven te groeien in hun geloof en kennis te laten maken met de levenswijze van de OFS. Dit heeft ertoe geleid dat op dit moment maar liefs vier vrijwilligers zijn begonnen aan het vormingstraject om ook lid te worden van de OFS!

Aan de spirituele vorming van àlle vrijwilligers wordt veel waarde gehecht. Daarom worden jaarlijks enkele retrainagedagen georganiseerd waarbij alle 19 vrijwilligers aanwezig zijn. Zij kunnen hier ervaringen uitwisselen en krijgen daarnaast een franciscaanse voordracht ter verdieping van hun geloof. Het verslag van een dergelijke dag treft u elders in deze Doortocht aan.

Terugkijkend op dit sociaal project ben ik dankbaar dat wij iets hebben kunnen betekenen voor de OFS-broederschap in Caracas, voor de vrijwilligers van de medicijnbank en vooral voor de klanten daarvan. Het project zelf is afgerond, maar ik hoop en vertrouw erop dat jullie met mij zullen blijven bidden voor het volk van Venezuela.

Vrede en alle goeds,

Mariette Fleur ofs



het team

RET-SETEO

BEZINNINGSDAG REMEDIO ENTRE TODOS



In iedere familie, iedere organisatie, iedere gemeenschap heeft men ruimte nodig om elkaar te ontmoeten buiten de dagelijkse activiteiten. We moeten af en toe pas op de plaats maken om te zien hoeveel we al hebben bereikt, om bemoedigd te worden en weer op weg te gaan. Dit is precies wat er gebeurde op zaterdag 19 februari, toen de meeste vrijwilligers van medicijnbank Remedio entre Todos bijeenkwamen in een prachtige omgeving om te reflecteren op het goede werk dat zij doen.

Er is geen twijfel aan dat het team van vrijwilligers van deze medicijnbank een gave van God is! Het commitment van hen allen werd eens te meer duidelijk toen gereageerd moest worden op de uitdagingen van Covid-19. Er werden veel maatregelen getroffen in Venezuela (en in de rest van de wereld) waardoor de dienstverlening werd beperkt. Toch werden er nieuwe wegen gevonden om ondanks deze maatregelen de klanten van de medicijnbank te blijven bedienen en groeide het aantal vrijwilligers zelfs! Daardoor kon de dienstverlening iedere dag plaatsvinden.

Fr. Ramón Morillo, ofmcap, die de geestelijk begeleider was op deze bezinningsdag, begon met de woorden: “We hebben alle-

maal een Bethanië nodig”. De bezinningsdagen worden aangeduid als RET-seteo, waarbij RET de afkorting is van Remedio entre Todos, en ‘seteo’ zoiets betekent als reset of herstart. Het was noodzakelijk om samen te komen om te reflecteren op het Evangelie en ons af te vragen waar we kwaliteit van leven toevoegen of juist wegnemen. Kwaliteit van leven dat geleefd wordt in het zicht van de behoeftigen die op zoek zijn naar gezondheid.



In zijn overweging volgde Fr. Ramón de route van wat ‘evangelische kwaliteit van leven’ inhoudt, dat dit een getuigenis is van toewijding, beoordeeld naar de mate van relaties in de broederschap en het samenleven waaraan iedere dag gebouwd moet

worden. “We moeten vechten voor samenleven, waarvoor de gereedschappen zijn: geduld, begrip, liefdadigheid, compassie, genade en wederzijds respect. De interpersoonlijke relatie wordt gebouwd met een voortdurende geest van verzoening, waarbij de ander wordt gezien als broeder/zuster, en die waar nodig kan rekenen op vergeving en in het centrum van onze aandacht moet staan.”

Deze bijzondere bijeenkomst werd afgesloten met een eucharistieviering. Hierin stond het evangelie volgens Lucas, hoofdstuk 6, verzen 27-38 centraal; een tekst die de ruggengraat is voor iedere christen. In deze tekst vraagt de Heer ons onze vijanden lief te hebben, goed te doen aan wie ons haten, te zegenen wie ons vervloeken en te bidden voor wie ons beledigen. Een volledige les in naastenliefde die ons zegt welke houding we moeten hebben naar anderen. De eucharistie was een

extra geschenk dat we op deze dag mochten ervaren, en gaf ons een helder en prachtig voorbeeld voor hoe we mogen handelen en dienen. Bovendien was het een gelegenheid speciaal te bidden voor al die mensen die het werk van de medicijnbank onderhouden en versterken.

Remedio entre Todos is een platform gebleken waarop de genade van God kan stromen naar de harten van de mensen die dienen. Het is ook een bron van genade, omdat de hand van God zichtbaar wordt door de mensen die het mogelijk maken dat er medicijnen beschikbaar zijn die verstrekt kunnen worden aan wie ze nodig hebben en zorgen voor een goede kwaliteit van het daarvoor benodigde materiaal.

Chelito Núñez ofs
coördinator