

GELOVEN IS MET DE LEVENDE OP WEG GAAN

Een kloosteromgeving en meegaan in het ritme van het getijdengebed kan een wel-daad zijn.

We mochten het met een groep van OFS-ers en enkele andere katholieken weer ervaren in het laatste weekend van maart in het klooster van de Franciscanessen in Thuine (Duitsland). Twee keer per jaar wordt in het bisdom Groningen-Leeuwarden deze mogelijkheid geboden. Het voorjaars-weekend is altijd rondom een bijbels thema, het najaars-weekend is franciscaans, beide staan o.l.v. Peter Vermaat ofs. Als OFS-ers proberen we te leven vanuit het Evangelie naar het leven en vanuit het leven naar het Evangelie en daarom ervaar je als OFS-er het bijbels

weekend ook als franciscaans geïnspireerd. Deze keer ging het over Paulus, die een geweldige ommekeer in zijn leven meemaakte. Door een mystieke ervaring is hij tot geloof in Christus gekomen en vol passie met de Levende op weg gegaan.

In de kennismakingsronde bleek dat een aantal mensen soms behoorlijk wat moeite heeft met Paulus. Je vraagt je af, hoe Paulus' liefdevolle bevrijdende uitspraken toch te verenigen zijn met zijn harde woorden, die mensen lijken uit te sluiten. Klopt dat wel? Naar de mening van Peter is Paulus onrecht aangedaan. Sommige teksten, die aan Paulus worden toegeschreven, blijken door anderen aan zijn brieven te zijn toegevoegd. Achter de brieven van Paulus gaan – zo is uit onderzoek gebleken – meerdere auteurs schuil, waardoor tegenstrijdigheden zijn ontstaan. Door dieper schriftonderzoek ontdekt men beter wat echt van Paulus is. Peter Vermaat spreekt hierover genuanceerd: “elk spreken is een voorlopig spreken”.

Romeinen 12, 9-18 is een tekst waarin Paulus de kern van zijn geloof weergeeft. Een prachtige tekst, waaruit ik de regel licht: “Bemin elkaar hartelijk met broederlijke liefde”. Voor ons horend bij de OFS, levend in een broederschap, of misschien daarbuiten, zou dat gebeiteld mogen zijn in onze harten. Hoe franciscaans willen we het hebben?

Op vrijdagavond maakten we op originele wijze kennis met het leven van Paulus en het geloof dat hij zo hartstochtelijk verdedigde. Twee jaar terug heeft Peter Vermaat een theatervoorstelling over Paulus gemaakt, maar deze is door Corona stil



Apostel Paulus



ouders van de apostel Paulus

komen te liggen en amper door hem gespeeld. In deze kring van zo'n 17 mensen, kwam Paulus ons door het theaterspel van Peter via de verbeelde dialoog met Paulus' ouders steeds meer nabij. Het spel van Peter brak een eventuele weerstand en konden wij vaak met een glimlach ons hart gastvrij voor Paulus openen.

Paulus schrijft: "Christus heeft mij niet gezonden om te dopen, maar om het Evangelie te verkondigen..." (1 Kor. 1, 17) Die avond was er een belangrijke stap gezet in het leerproces om Paulus beter te begrijpen.

Mochten we denken dat Paulus vrouwonvriendelijk is, dan werpt verder schriftonderzoek daar toch een ander licht op. In de

tijd van het op schrift stellen van de oraal overgeleverde verhalen waren er nog geen leestekens, dus ook vraagtekens en uitroepetekens ontbraken. Dat maakte verschillende interpretaties van de tekst mogelijk, waardoor misverstand voor de hand ligt.

Duidelijk is beschreven dat vrouwen binnen de huisgemeenten vaak een belangrijke rol binnen de geloofsgemeenschap speelden. Genoemd worden Febe, onze zuster, tevens dienaar (diaken) van de gemeente..., maar ook Prisca, Maria, Tryfena, Tryfosa, Julia, Junia. Dat ligt in de lijn van de brief aan de Galaten: "hierbij is geen sprake van Jood of Griek, van slaaf of vrije, van mannelijk of vrouwelijk: gij allen zijt immers in Christus Jezus".

Voor Paulus is het duidelijk, dat we tot vrijheid in Christus geroepen zijn, in gelijkwaardigheid, zoals we zijn. Dat we ons daarbij mogen laten leiden door de ethiek van de liefde en de vruchten van de liefde, zoals ondermeer blijdschap, vrede, goedheid, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Paulus nodigt ons uit. "Leef in harmonie met elkaar. Wees niet hooghartig, maar wijd u aan eenvoudige taken" (Rom. 12, 9). Horen we woorden van die strekking ook niet opnieuw bij Franciscus en Clara?

Peter Vermaat heeft ons dit weekend laten zien hoe Paulus ons ook nu nog op onze franciscaanse weg kan inspireren. De laatste woorden van Paulus uit het weekendtekstboekje klinken in ons door als we op weg naar huis gaan: "leef voor zover het in uw macht ligt, met alle mensen in vrede" (Rom. 12, 18).

Angela Twickler ofs