

EEN DAGJE UIT MET SAN DAMIANO

Zaterdag 17 augustus maakten we weer ons jaarlijkse uitstapje, dit keer naar Den Bosch. We wilden graag wat meer horen over het ontstaan en het reilen en zeilen van het franciscaanse stadsklooster aldaar.

Marianne en Michel Versteegh ontvingen ons met koffie en thee en Michel vertelde ons een heel interessant verhaal over het tot stand komen van dit initiatief en het leven in het klooster.





Na het middaggebed in de kapel en het nuttigen van onze meegebrachte lunch vertrokken we voor een heel bijzondere rondvaart over de Dieze in Den Bosch.



Omdat we er toch waren sloten we de dag af met iets drinken en een traditionele Bossche Bol. Het was fijn om gastvrij ontvangen te worden door een OFS-zuster en –broeder, om meer te horen over het klooster en elkaar en enkele partners, op een andere manier dan bij de reguliere bijeenkomsten, te ontmoeten.