

Sint Franciscus – maandschrift der Derde Orde



*Dit is een ingebonden tweede jaargang uit **1887** van het tijdschrift - **Sint Franciscus** - van de Derde Orde, onder redactie van de Minderbroeders in Weert. De inhoud is zeer divers en vooral valt op dat men voor elke maand een patroon heeft en men daar uitgebreid aandacht aan besteedt.*

Wat toen ook al speelde, was de bevordering van de gelijkvormigheid, we zouden nu zeggen uniformiteit. Met verwijzing naar de uniforme lay out van onze opname- en professioncertificaten.

In die tijd moest men na de opname het klein scapulier met koord dragen, waarbij scapulier en koord aan bepaalde eisen moesten voldoen, qua grootte, materiaal en kleur. Tegenwoordig wordt bij opname het Tau-kruis omgelegd.



Er blijken toen scapulieren en koorden gebruikt te worden die niet helemaal conform die eisen vervaardigd zijn.

Dan is de reactie: Hoewel de omschrijving van de grootte, gedaante en kleur van het scapulier en koord berust op bestaande gebruiken en vroegere besluiten van pausen, wij nochtans niet willen beweren, dat het scapulier en koord noodzakelijk die grootte, dien vorm, die kleur enz. moet hebben om aan vermeld voorschrift van den regel te voldoen.

Wij achten het echter wenschelijk, dat men tot bevordering der gelijkvormigheid, zich zooveel mogelijk houde aan de door ons gegeven omschrijving.