



Ingroeien

in de Orde van Franciscanse Seculieren

Je hebt deze brochure gekregen omdat je bent komen kijken bij een OFS-broederschap, of hebt gevraagd hoe je lid kunt worden. In deze brochure wordt informatie gegeven hoe het in zijn werk gaat om lid te worden van de OFS. Er staat dus geen informatie in over onze levenswijze of over Franciscus en Clara van Assisi.

Als je vragen hebt over deze brochure, kun je terecht bij de leden (met name de vormingsverantwoordelijke, minister of geestelijk assistent) van de broederschap waar je contact mee hebt, of bij het landelijk bestuur via info@ofsnederland.nl.

Kennismaking

Je loopt eerst een tijdje mee bij een plaatselijke broederschap. Kijk helemaal vrijblijvend of jij en die groep een beetje bij elkaar passen. Als dat zo is, maak dat kenbaar. Dan begint een periode, die doorgaans zes tot twaalf maanden duurt, waarin je nader kennis maakt met het leven in de broederschap en iets proeft van de franciscaanse spiritualiteit.

Af en toe zul je een gesprek met de vormingsverantwoordelijke en de geestelijk assistent van de broederschap hebben. Met hun begeleiding verken je de Regel van de OFS en onderzoek je, of je roeping hebt tot het leven in de Orde.

Opname

Als je van mening bent dat je aan opname in de broederschap toe bent, vraag je daar schriftelijk om bij de minister van de broederschap. Het bestuur van de broederschap besluit of je opgenomen kunt worden.

De opname vindt plaats door de minister. De manier waarop dit gebeurt staat aangegeven in het Rituele van de OFS. De viering waarin je wordt opgenomen kan gehouden worden binnen een gewone bijeenkomst van de broederschap of apart. Je krijgt het symbool van de OFS — het Tau-kruis — omgehangen en ontvangt de Regel.

Van je opname wordt een officiële akte opgemaakt, die wordt bewaard in het archief van de plaatselijke broederschap. Er worden twee afschriften gemaakt, één voor jou en één voor het landelijk bestuur. Door de opname word je lid van de OFS.

Er wordt van je verwacht dat je zoveel mogelijk deelneemt aan de maandelijks bijeenkomsten van je plaatselijke broederschap, aan de landelijke bezinningsdagen (vier per jaar) en tenminste eenmaal aan het jaarlijkse landelijke vormingsweekend voor alle leden die zijn opgenomen, maar nog niet geprofest.

Omdat je door je opname lid bent geworden van de OFS, draag je vanaf dat moment ook financieel bij aan je plaatselijke broederschap en aan de landelijke broederschap. Vanwege je lidmaatschap ontvang je Doortocht, het landelijk tijdschrift van de OFS.

De periode na de opname heet de vormingsperiode en duurt minimaal één, maximaal twee jaar (in bijzondere gevallen met één jaar te verlengen). In deze periode word je intensief begeleid door de vormingsverantwoordelijke. Hij of zij overlegt met je, wat je kunt doen om verder vertrouwd te raken met het Evangelie, de spiritualiteit van de Franciscus en Clara en het leven in de broederschap. Je vormingsprogramma kan deels samenvallen met dat van anderen, maar blijft een individueel traject. Het gaat immers om jÓuw vorming.

Professie

Als je er aan toe denkt te zijn om professie te doen, richt je een schriftelijk verzoek tot de minister van je broederschap. De vormingsverantwoordelijke en de geestelijk assistent adviseren het bestuur van de broederschap over je verzoek. Het bestuur van je broederschap beslist of je professie mag doen.

Je kunt alleen professie doen als je:

- roeping hebt tot het leven als lid van de OFS,
- het vormingstraject na je opname goed hebt doorlopen,
- rooms-katholiek bent en de zgn. initiatiesacramenten (doop, eerste communie, vormsel) hebt ontvangen,
- minimaal 18 jaar oud bent, en
- niet gebonden bent aan een professie die je hebt afgelegd in een andere religieuze orde of congregatie.

Als het bestuur van je broederschap vindt dat je nog niet aan een professie toe bent, kan de periode van opname worden verlengd tot een totale duur van drie jaar, waarbij de duur van kennismaking en opname samen niet langer mag zijn dan vijf jaar.

Bij je professie beloof je te leven volgens de leefregel van de OFS. Je kunt de professie afleggen voor een tijdelijke periode (één jaar, jaarlijks in een eenvoudige liturgische viering te vernieuwen tot een maximum van drie jaar) of voor de rest van je leven.

De professie leg je af tegenover de minister (of diens gedelegeerde) die optreedt namens de Orde en de Kerk. De geestelijk assistent of een priester is aanwezig als getuige van de Kerk. Daarnaast zijn er twee getuigen, die je zelf kiest. Om getuige te kunnen zijn moeten zij hun professie voor het leven hebben afgelegd.

De professie vindt bij voorkeur plaats tijdens een eucharistieviering in de broederschap. De manier waarop dit gebeurt staat aangegeven in het Rituale. Je kunt, in overleg met de vormingsverantwoordelijke, familie en vrienden uitnodigen.

Ook na je professie wordt van je verwacht dat je zoveel mogelijk aanwezig bent bij de maandelijkse bijeenkomsten en eventuele extra activiteiten van je plaatselijke broederschap en bij de landelijke bezinningsdagen.

Als je niet rooms-katholiek bent, kun je geen lid worden van de OFS. Je kunt wel, als je lid bent van een andere christelijke kerk, waarvan het doopsel is erkend door de rooms-katholieke kerk, een verbintenis aangaan met de Orde van Franciscaanse Seculieren en deelnemen in het leven van de broederschap. Je belooft dan te leven volgens paragraaf 4 van de Regel van de OFS. Ook in dat geval moet je minimaal 18 jaar oud zijn en je moet gedoopt zijn. Je volgt een aangepast vormingstraject. Het aangaan van de verbintenis vindt plaats in een woord- en gebedsdienst. Na je verbintenis heb je geen actief en passief stemrecht, maar je kunt wel worden benoemd om bepaalde taken in je plaatselijke broederschap op je te nemen.

De regel en het leven
van de franciscaanse seculieren is dit:
het evangelie van onze Heer Jezus Christus onderhouden
naar het voorbeeld van Franciscus van Assisi.

Hij maakte Christus tot inspirator en centrum
van zijn leven met God en de mensen.

Christus, de liefdegave van de Vader,
is de weg naar de Vader;
Hij is de waarheid
waarin de Heilige Geest ons binnenleidt;
Hij is het leven dat Hij in overvloed is komen geven.

De franciscaanse seculieren leggen er zich verder op toe
telkens weer het evangelie te lezen,
gaande van het evangelie naar het leven
en van het leven naar het evangelie.

(Regel van de OFS § 4)

Mission Statement van de OFS:

Wij zijn leden van de Orde van Franciscaanse Seculieren en hebben door onze professie op de leefregel beloofd te streven naar een evangelische leefwijze, geïnspireerd door Franciscus van Assisi. In deze franciscaanse leefwijze zijn vreugde, eenvoud, dragen, teruggeven, gerechtigheid en verbondenheid met de schepping kernwaarden. Wij stimuleren elkaar daartoe door middel van bijeenkomsten en gebed. (Con-sulterende Raad van de OFS, 10 oktober 2009)