



Matt Talbot in Granby Lane, Terry Nelson 2019  
([www.abbey-roads.blogspot.com](http://www.abbey-roads.blogspot.com))

## **Matt Talbot** **van alcoholist tot heilig man**

### **Deel 2: Jeugd**

Matt Talbot werd geboren in Dublin op 2 mei 1856 als Mathew of Matthew, tweede kind van Charles Talbot en Elizabeth Bagnall, en drie dagen later gedoopt. Zijn ouders, getrouwd op 19 september 1853, kregen in totaal twaalf kinderen waarvan negen volwassen werden.

Matt werd gedoopt door James Mulligan in de pro kathedraal st. Mary. Het is curieus dat de dopeling volgens het doopregister de naam "Mathew" heeft, dezelfde spelling als later in 1890 wordt vermeld op een geheelonthoudersverklaring, maar anders dan de spelling in het overlijdensregister dat "Matthew" vermeldt als voornaam. Welke spelling van de voornaam de juiste is staat dus niet vast, maar in wezen is dit niet heel erg omdat Matt door familie en kennissen altijd werd aangesproken als "Matt".

Het doopregister is sowieso onzorgvuldig; deze vermeldt als moeders naam Elizabeth Mallock, niet Elizabeth Bagnall. Volgens de eerste biograaf van Matt, sir Joseph Glynn, werd een fout gemaakt die veel voorkwam: het kind werd door een vrouwelijk familielid naar de kerk gebracht, en haar achternaam werd per abuis genoteerd als achternaam van

de moeder. De Talbots hadden een nicht met de achternaam Mallock; waarschijnlijk heeft zij het kind ter kerke gebracht en is haar achternaam opgeschreven.

In de tijd van Matts geboorte kende Dublin grote armoede. Er woonden ongeveer een kwart miljoen mensen. Velen van hen woonden in huurwoningen, vaak niet meer dan een enkele kamer in een groot gebouw zonder eigen keuken of toilet en zonder stromend water. Water in de goedkope wijken werd gehaald bij openbare kranen en waterbakken waar paarden hun dorst konden lessen. Afhankelijk van inkomen en gezinssamenstelling werd vaak verhuisd. De ouders van Matt vestigden zich na hun huwelijk in een kamer in een niet al te vervallen pand, Lower Rutland Street nummer 2. In de komende 20 jaar zouden zij maar liefst elf keer verhuizen.

Het gezin waarin Matt opgroeide was groot en druk. De kinderen, in ieder geval de jongens, stonden bekend als rouwdouwers, lawaaiige straatjongens die altijd in waren voor een geintje. Slechts één van hen, John, heeft redelijk onderwijs gehad. Matts vader was vaak dronken en ruziezuchtig op zaterdag – als hij zijn dan ontvangen loon verzoop. Het is een wonder dat Matts moeder met het resterende geld in staat was zoveel monden te voeden.

In de jeugd van Matt waren de gevolgen van de hongersnood die Ierland teisterde in de jaren 1845-1850 nog steeds merkbaar. Vanaf 1800 bestond het basisvoedsel van de Ieren, met name de armeren onder hen, uit aardappelen. Deze werden rond 1590 in Ierland geïntroduceerd en groeiden goed op bijna alle grondsoorten, waren goedkoop en voedzaam. Bijna een derde van de landbouwgrond was in gebruik voor de aardappelteelt. In 1845 en 1846 mislukten echter de oogsten door een aardappelziekte, en in 1847 door droogte. In 1848 mislukte de oogst door te veel regen, en het hoogtepunt van de hongersnood vond plaats in 1849. Hierbij kwamen een uitbraak van buiktyfus in 1847 en van cholera in 1848. Meer dan een miljoen Ieren stierven in de hongersnood, en miljoenen anderen emigreerden in de daarop volgende decennia naar onder meer Groot-Brittannië, Noord-Amerika, Australië, Canada en Nieuw-Zeeland. Al in 1850 was maar liefst 26 procent van de inwoners van New York Iers, en woonden er meer Ieren in New York dan in Dublin. Als gevolg van deze massale emigratie daalde het aantal inwoners van Ierland scherp, van acht miljoen in 1840 tot drieënhalf miljoen begin twintigste eeuw.

In de jeugd van Matt was er in Ierland een felle strijd gaande tussen protestanten en katholieken, waarbij de protestanten probeerden via het aanbieden van gratis onderwijs en gratis maaltijden katholieke kinderen los te weken van de katholieke traditie. In reactie hierop hielden veel katholieke ouders hun kinderen thuis. Vanuit de katholieke kerk werd – vooral door kardinaal Paul Cullen - tegengas gegeven tegen deze bekeringsdrift van de protestanten. Cullen stimuleerde onder meer het geven van onderwijs aan kinderen uit arme katholieke gezinnen, onder meer via de Christian Brothers, een reguliere orde waarvan de leden zich ervoor inzetten dat dat ook arme katholieke kinderen althans enig onderwijs kregen in lezen, schrijven, wereldkunde en de leer van de Kerk.

Op 8 juli 1864 werd Matt ingeschreven op St. Laurence O'Toole's Christian Brother School. Afgezien van een notitie dat hij uit noodzaak thuis werd gehouden, is niets bekend van zijn schoolgang hier.

Op 6 mei 1867 werd Matt ingeschreven in O'Connell School aan de North Richmond Street, ook een school van de Christian Brothers. Bij de registratie van zijn inschrijving hier werd aanvankelijk vermeld dat hij 11 jaar oud zou zijn, maar dit werd nadien handmatig veranderd naar negen jaar. Matt was klein van stuk en had amper onderwijs gehad, zodat daarom zijn leeftijd waarschijnlijk te laag werd ingeschat. Hij kwam in een speciale klas met leerlingen die in armoede leefden en van wie werd verwacht dat zij niet lang naar school zouden gaan. Achter zijn naam werd vermeld dat hij een spijbelaar was. Op 24 januari 1868 werd Matt opnieuw op deze school ingeschreven, nu met de vermelding dat hij tien jaar oud was. Kennelijk was hij in de tussenliggende tijd weinig op school verschenen. Ook in 1868 werd bij Matt vermeld dat hij werd thuisgehouden uit noodzaak. In 1867 zat Matt welgeteld drie weken op school, genoeg om hem voor te bereiden op zijn eerste biecht en eerste communie, en in 1868 wederom drie weken om hem voor te bereiden op het vormsel.

In 1868 werd Matt twaalf jaar. Vanaf dat moment mocht hij gaan werken, en heeft hij geen school meer bezocht. Het spreekt voor zich dat hij nauwelijks had leren lezen en schrijven.

#### **Een citaat van Matt:**

God is de wijsheid van gezuiverde zielen. Een mens kan wegvlugten van al het geschapene maar hij kan niet wegvlugten van zichzelf.