

## Die hoort er ook bij!

Kinderen en kerststal. Altijd een combinatie die voor verrassingen kan zorgen. Waar het ene kind de beeldjes wil gebruiken om mee te spelen is het andere heel geïnteresseerd in wie dat nou allemaal zijn. 'Wie is dat? En die? En die daar?' En dan begint het verhaal te lopen. Uitleggen wie Jezus, Maria, Jozef en de herders zijn, dat lukt nog wel. Waarom die os en de ezel er bij zijn vraagt al wat meer inzicht in het kerstverhaal, want waarom is Jezus niet thuis of in een ziekenhuis geboren? Om nog maar te zwijgen over de engel, daar ergens boven de grot of de stal, en de koningen die soms nog een beetje achteraf staan. Vaak klinkt dan de conclusie: iedereen hoort erbij!



Dat de geboorte van Jezus voor iedereen een boodschap heeft is het best te zien aan het feit dat er zoveel verschillende mensen bij die kerststal staan. Dat is dan ook het verhaal dat kinderen vaak goed onthouden. Jezus is er voor iedereen en iedereen mag bij Jezus komen. Dit ervaren kinderen vaak heel sterk. Een mooi vervolg is dan ook vaak dat in die kerststal allerlei beeldjes of voorwerpen erbij worden gezet. "Want iedereen mag toch bij Jezus komen?!" Sommige kerstopstellingen laten dat uit zichzelf al zien. Hele dorpsgebeurens zijn toegevoegd aan het tafereel van dat kindje in een kribbe.

Op deze manier wordt de meest fundamentele boodschap van God in onze wereld op een heel eenvoudige manier uitgedragen. Dat is iets wat de bedenker van de kerststal, Franciscus van Assisi, ook goed in de gaten had. "Laten we uitbeelden hoe dat rond Jezus' geboorte ging". En dat uitbeelden werd uiteindelijk de kerststal die we nu kennen. Maar ook een hele mooie manier om de blijde boodschap te verkondigen. Niet alleen om zelf een goed beeld te krijgen, maar ook om het in ons denken en doen een plekje te geven. En waar kinderen de Barbiepop, het Lego brandweermannetje of de krokodil een plekje geven in de stal, daar mogen de volwassenen alle categorieën schepselen invullen die maar te bedenken zijn. Want die horen er ook bij.

Paus Franciscus heeft op 1 december de kerststal in Greccio (Italië) bezocht. Dat is de plaats waar Franciscus van Assisi de eerste kerststal liet opbouwen. De paus heeft daar een brief bij geschreven om wat meer op de achtergronden van de kerststal in te gaan. Deze brief, in het Nederlands vertaald, is na te lezen bij [RKDocumenten](#).

Ik wens u namens het landelijk bestuur een zalig Kerstfeest en veel heil en zegen voor 2020.

*Theo Reuling ofs*