

## Advent



Advent. Hij komt. Zie ik naar Hem uit? Verlang ik naar een weerloos kind dat mij laat zien wie ik ben? Durf ik te dromen van nieuw leven in een koude, harde, onverschillige wereld?

Open ik mijn hart voor de mens die vóór me staat? Laat ik me raken door zijn uitputting, zijn eenzaamheid, zijn aftakeling? Herken ik mijzelf in hem? Help ik hem of laat ik hem barsten?

Advent. Hij komt. Zal Hij in mij opnieuw geboren worden?