

Franciscusfeest

Nadat een groepje jongeren, die deel uitmaken van een M25-groep in Arnhem, op bezoek zijn geweest in het klooster in Megen, komt logischerwijs de vraag: "En wat voor indruk maakt dit op jullie?". Schoorvoetend komen reacties als: "Het leven van de paters heeft een goed vol programma" en "Die laptop laat wel zien dat ze bij de tijd zijn".



Een beeld van de franciscanen anno 2012, die een voortzetting willen geven aan het voorbeeld van Franciscus zelf, acht eeuwen eerder. Bij de tijd en op veel gebieden werkzaam. Dat maakt indruk. Zeker als de jongeren tijdens hun bezoek eerst ervaren dat de broeders toch een heel ander leven leiden dan de jongeren zelf thuis. Het gemeenschappelijke, de gastvrijheid, het samen aan tafel gaan. Dat geeft behoorlijke contrastervaringen, maar ook het beeld dat een leven in armoede erg rijk kan zijn.

Het was Franciscus zelf die in zijn tijd voor de nodige contrastervaringen zorgde. Zijn radicaal andere levenshouding, zijn armoede, zijn minderzijn. En juist daardoor ook mensen aansprak en over de streep trok, naar hem toe. Deze Franciscus staat op 3 en 4 oktober centraal als we zijn sterven en hemelse geboorte vieren.

God,
nu wij herdenken
de overgang van Franciscus
naar Uw eeuwigheid,
danken wij U voor deze mens
een man uit één stuk
radicaal en vasthoudend
en toch menselijk als wij.
Laat zijn geest blijven inspireren
tot eer van Uw schepping.
Amen.

*Oktober 2012
Theo Reuling ofs*