

Van globalisering naar broederlijkheid

De globalisering heeft invloed op afzonderlijke mensen en op hele volken. Dat heeft twee kanten: aan de ene kant dromen we van een 'werelddorp' waar mensen probleemloos als een broederlijke gemeenschap samenleven, van de andere kant zijn er bewegingen die zich juist terugtrekken op zichzelf.

Franciscus is het gelukt om in een verdeelde wereld, een voorbeeld van een 'broederlijke mens' te zijn. Voor hem als trouwe navolger van Christus, zijn er geen scheidende barrières, of het nu economisch, sociaal of religieus is.

Toen Franciscus uit Siëna terugkeerde, trof hij een arme. De heilige zei toen tot zijn gezellen: "we moeten onze mantel aan deze arme teruggeven, aan wie het toebehoort. Wij hebben onze mantel slechts gekregen, totdat we iemand vinden die armer is als wij".

Voor Franciscus bestond het eigenlijke kwaad, de doodzonde daarin, dat we ons iets toe-eigenen, terwijl we toch weten dat álles wat we zijn, wat we hebben en wat we doen, een gave van God is, die opnieuw tot gave en tot nut van allen moet worden. Het gaat er daarom om, om terug te geven, want alles behoort aan God. Het 'evangelische wonder' van Franciscus wordt werkelijkheid, als we een op kapitaalophoping gebaseerd leven verlaten. In plaats daarvan koos Franciscus voor een leven gebaseerd op het beeld van de arme Christus, het beeld van een God, die zich in armoede en gebrek openbaart, in radicale zelfgave.

Vandaag stelt Franciscus ons opnieuw voor de uitdaging van de teruggave, de bevrijding, om opnieuw een klimaat van wederzijds vertrouwen, van solidariteit en van universele broederschap te scheppen. Het is nodig om elke man of vrouw opnieuw als een broeder en zuster te ontmoeten en daarbij het wantrouwen in vertrouwen, de concurrentie in samenwerking, de vijandigheid in gastvrijheid te veranderen. Franciscus lukt het, om ze tot eenheid te verzoenen, omdat hij ieders anders-zijn erkent en respecteert, omdat hij anderen aanneemt, ieders nood en lijden, omdat hij steeds de verzoeking weerstaat, om de anderen tot instrument te maken voor zichzelf.

*September 2012
Wim Pot ofm*