

## Clara inspireert ook anno 2012!

In deze maand sluiten we het Clara-jaar af. De herdenking dat Clara 800 jaren geleden de stap zette om zich aan te sluiten bij Franciscus. In het afgelopen jaar hebben we ons op vele manieren bezig gehouden met haar spiritualiteit, haar drijfveren en haar betekenis voor ons nu. De doorwerking of uitwerking van haar spiritualiteit in de Levensvorm die zij geschreven heeft is nog steeds van grote waarde voor goed samenleven van zusters en anderen (!) die zich toewijden op een aan god gewijd leven. De plechtigheden op 10 en 11 augustus zullen dan ook niet alleen het Clara-jaar afsluiten, maar tevens in het teken staan van de toekomst, van de lijn die doorgetrokken wordt.

De clarissen van Malonne (België) zijn daar onbedoeld een grote rol in gaan spelen. Zij hebben zich na rijp beraad bereid verklaard om Michelle Martin ruimte te bieden in hun klooster. Michelle Martin, de ex-echtgenote van Mark Dutroux, komt vervroegd vrij van de straf die zij ontving voor gepleegde misdaden.



De gemeenschap van de Clarissen, of Arme Klaren zoals ze in België genoemd worden, wijdt in Malonne al meer dan honderd jaar haar leven - in navolging van Clara van Assisi - aan God. In armoede, in stilte en gebed. Vrede, vergiffenis en geloof in het goede van de mens zijn voor de zusters onontbeerlijke deugden. Iedereen

verdient een tweede kans en een warm welkom.

Dus ook Michelle Martin. Michelle Martin heeft al jaren contact met de zusters en de kloosteroverste bezocht haar meermaals in de gevangenis. Na langdurig overleg met haar advocaten en het gerecht, en na uitvoerige discussie tussen de kloosterzusters, besliste kloosteroverste zuster Christine om Martin op te vangen. Al is ze zich er terdege van bewust dat haar beslissing gemengde reacties losweekt, niet het minst bij de nabestaanden van de slachtoffers. 'Wij denken dat niemand erbij gebaat is als we geweld beantwoorden met geweld. We zijn ervan overtuigd dat als een crimineel definitief wordt opgesloten in zijn misdadige verleden en tot wanhoop gedreven wordt, dat een stap achteruit is voor onze samenleving.'

Woorden en stappen die de consequentie zijn van een keuze voor een levensvorm waarin God de hoofdrol speelt. Een voorbeeld om ons aan te spiegelen.

*Augustus 2012  
Theo Reuling ofs*