

Kijken in de spiegel



Op 11 augustus vieren we de feestdag van Clara. Zij verliet in de nacht van Palmzondag 1212 het huis van haar ouders om zich aan te sluiten bij Franciscus en zijn broeders. Wat zocht zij?

Franciscus zei: "zoveel als een mens is in de ogen van God, zoveel is hij (en meer niet!)." Je hoeft niet te voldoen aan het ideaalbeeld dat de maatschappij je opdringt: jong, sexy, slank en rijk. Op wie wil je lijken, als franciscaans geïnspireerd mens, als christen? Op Christus toch?

In een brief spoort Clara Agnes van Praag aan om iedere dag naar Christus te kijken als in een spiegel. Omdat je, kijkend in die spiegel, de onuitsprekelijke liefde kunt zien van God voor de mensen. Kijk naar Christus, maak je mooi voor Hem, probeer Hem na te volgen...

En wij, kijken wij vaak genoeg in die spiegel? Proberen we steeds opnieuw op te zien naar Christus zodat Hij zich meer en meer in òns kan weerspiegelen? Proberen wij steeds meer vertrouwd worden met Zijn gezicht, Zijn handelen, Zijn woorden? Gaan wij van het Evangelie naar het leven, en van het leven naar het Evangelie? Dàt is onze missie als franciscaanse mensen, dat was wat Clara zocht 800 jaar geleden en dat is ook onze opdracht, vandaag in onze wereld.

Misschien biedt deze lange natte zomer ons wat extra tijd om in de bijbel te lezen. Gewoon een Evangelie van begin tot eind, of tenminste een flink stuk ervan...

Vrede en alle goeds!

*Mariette Fleur ofs
Augustus 2011*