

## Maria, Koningin van de hemel

Franciscus, die als liefhebber van de natuur bekend staat, laat de bloemrijke vergelijking van Maria met rozen en lelies weg en voegt er iets essentieels aan toe: hij noemt Maria 'heilige maagd' en plaatst ze in nauwe betrekking met de Drie-eenheid: zij is dochter en maagd van de Vader, moeder van de Zoon, bruid van de heilige Geest. Deze relatie ziet Franciscus in Maria verwezenlijkt. Door de heilige Geest is de maagd Maria moeder van God geworden, tot huis en tent van Gods Zoon. Wat met haar gebeurd is, is zo verheven en bijzonder. Voor ons is weggelegd dat wij door de kracht van de heilige Geest steeds dieper gelovige mensen kunnen worden, die trouw blijven aan God; het kan ook aan ongelovigen gebeuren, dat zij 'door de genade en de verlichting van de heilige Geest veranderen in trouwe dienaren van God'.

Zo groet Franciscus Maria in Portiuncula en benadrukt daarmee hoezeer zijn Mariaverering missionair is.



De bovenstaande afbeelding is van Sandro Botticelli: De Madonna van het Magnificat van 1453. Tempera op paneel (tondo) met een doorsnede van 118 cm. De tondo hangt in het Uffizi in Florence in Italië.

*Wees gegroet, vrouwe, heilige koningin.  
heilige moeder Gods, Maria  
die als maagd de kerk zijt geworden  
en uitverkoren door de allerheiligste Vader uit de hemel,  
die door Hem gewijd werd  
met zijn allerheiligste beminde Zoon  
en de heilige Geest, de helper.  
in wie was en is alle volheid van genade en al het goede.  
Wees gegroet, zijn paleis, wees gegroet, zijn tent.  
wees gegroet, zijn huis, wees gegroet zijn kleet,  
wees gegroet zijn dienares, wees gegroet zijn moeder  
en gij alle deugden,  
die door de genade en de verlichting van de heilige Geest  
wordt ingestort in de harten van de gelovigen  
om van ongelovigen, mensen te maken  
die trouw zijn aan God.*

Voor Franciscus is Maria het eerste aanspreekpunt in de door de Drie-eenheid gewijde Kerk. Zoals de Portiuncula-kapel gewijd is, zo is Maria in een nog diepere zin gewijd door de Vader; terwijl ze tot moeder van Jezus Christus, de Zoon; en tabernakel van de heilige Geest gemaakt werd. Maria is maagd en moeder van de Kerk.

Orthodoxe christenen zullen in deze Maria groet van Franciscus natuurlijk een sterke verwantschap ervaren, met de prachtige Akathistos-hymne, die een belangrijke getuigenis van byzantijnse Maria-lof is.

*Will Visser-Pelsma ofs*  
*Mei 2011*