

GEBED VOOR HET KRUIS VAN SAN DAMIANO



In 1205 of 1206 - hij was zo 'n 23 jaar oud - bad Franciscus voor het kruis in het kleine kerkje van San Damiano:

**Hoogste, roemrijke God,
verlicht de duisternis van mijn hart en geef mij het ware geloof,
de gegronde hoop en de onverdeelde liefde,
het aanvoelen en de kennis, Heer,
om uw heilige en waarachtige opdracht te kunnen uitvoeren.
Amen.**

Vaak zien we wat er om ons heen gebeurt aan onrecht en ongeluk,
en weten we niet wat we daaraan kunnen doen.
Er is zoveel te doen in onze gebroken wereld, en onze handen zijn zo klein.
Wat kunnen wij doen, wat is ònze opdracht in het grote geheel?

Dit gebed van Franciscus leert ons dat we het antwoord op die vraag van God kunnen verwachten.

Een vraag stellen is nooit zonder risico.
Je weet immers niet wat het antwoord zal zijn.
Maar wat Gods antwoord op jouw vraag ook is,
het zal het beste antwoord zijn dat je kunt krijgen!