

Unieke kerststal in de kathedraal St. Jan in Den Bosch

De kerststal in de Sint Jan is al decennia een begrip. Ze is als een magneet voor de stad, want uit alle hoeken van ons land komen hiervoor ieder jaar zo'n 100.000 mensen naar de Bossche kathedraal. Dit jaar werkt iconenschilder Geert Hüsstege aan deze kerststal met een enthousiast team van wel 30 vrijwilligers.

Het kerkbestuur van de St. Jan wil, met de kerststal, een brug slaan tussen Oost en West. Het thema is: ***Christus, de geboorte van Gods barmhartigheid op aarde.***

Beelden en iconen

Geert Hüsstege, die dit jaar zijn 25-jarig jubileum als iconograaf viert, heeft verschillende iconen voor de Paus mogen schilderen. Hij werkt nu aan het grote kerstdrieluik van 3.50 bij 1.50 meter, dat het verhaal van de geboorte van Christus vertelt. Met een ster en een steen uit Bethlehem ervoor, wordt in de St. Jan een reconstructie gemaakt van de geboortekapel in Bethlehem. Vorig jaar heeft architecte en beeldend kunstenaar Anita van der Kam al negen mooie kerstbeelden gemaakt. Ze verdiepte zich daarvoor in de theologie van de Triniteit en in de symboliek van de Kersticoon. Voor het kerstkindje keek Anita naar dat van het Christuskind op het kerstdrieluik. De beide kunstenaars houden steeds contact met elkaar en willen hun werk voor de kerststal perfect op elkaar af te stemmen.

Oude en Nieuwe Testament

De bezoekers leggen als het ware in de St. Jan een weg af door de geschiedenis van het Oude Testament en gaan op weg naar de stal, naar het Nieuwe Testament. De overgang wordt gesymboliseerd door een 'heilige deur', met boven in de timpaan Christus, de Goede Herder. Paus Franciscus roept immers op, om in dit jubeljaar van barmhartigheid, overal 'heilige deuren' te openen. In verbondenheid hiermee, opent de bisschop van Den Bosch deze deur plechtig op 8 december.

Franciscus en de vlucht uit Egypte

Door een 'tunnel' komen de bezoekers van het Oosters kerstgebeuren naar de kerststal van nu, met bijzondere engel-iconen. Wij weten allemaal dat engelen hemelse wezens zijn, die bij belangrijke gebeurtenissen verschijnen. Ze leggen de verbinding tussen God en de mensen. Bij deze kerststal kan en mag onze heilige Franciscus van Assisi niet ontbreken. In die onvergetelijke kerstnacht in Greccio, bracht Franciscus de kerststal echt tot leven, tot op de dag van vandaag. Velen van ons kennen ook de prachtige koptische iconen, vooral die van Kerst. De bisschop van de Koptische Kerk leent hiervoor speciaal de grote icoon uit, van de wereldbepaalde Adel Nassief. Het is de icoon van 'De terugkeer uit Egypte', wanneer Jozef en Maria met het kind Jezus, als vluchtelingen, veilig terugkeren naar hun geboorteland.

Jeroen Bosch Jaar

Ter gelegenheid van 2016, het Jeroen Bosch jaar, waarin herdacht wordt dat Jeroen Bosch 500 jaar geleden in den Bosch is overleden, heeft Geert de icoon geschilderd van Johannes op Patmos. Deze icoon is qua vormgeving en kleur geïnspireerd op het gelijknamige schilderij van Jeroen Bosch. Wanneer de bezoekers de kerststal weer verlaten, kunnen zij dit thema ook terug zien in het glas-in-loodraam. De kerststal van dit jaar laat op een bijzondere wijze de werken van barmhartigheid zien. Alle betrokken christelijke kerken zijn geroepen om met alle mensen van goede wil, barmhartigheid vandaag de dag, nieuw leven in te blazen.

De kerststal in de St. Jan in Den Bosch is geopend vanaf :

8 december 2015 tot en met 2 februari 2016. Kijk op Google: sint jan kerststal

U bent van harte welkom!

Angelique Hüsstege