

# OP DOORTOCHT

De Heer geve u vrede.

In deze Doortocht vindt u weer de nodige informatie en inspiratie voor de zomerperiode. Die inspiratie verbindt ons met Franciscus en Clara, die hun inspiratie bij uitstek in Jezus Christus vonden, in God en in de werking van de Heilige Geest.

Verhalen over de devotie tot Maria vinden we minder vaak bij Franciscus. Toch mag je er van uitgaan dat Maria een belangrijke plaats bij hem had. De centrale kerk (kerkje) van de broederschap in Portiuncula had de naam 'Maria ter Engelen', Santa Maria degli Angeli. En Maria staat centraal in de antifoon bij zijn 'Officie van het lijden van de Heer'. Dat betekent dat Maria elke dag bij elke gebedstijd met eerbied genoemd werd:

Heilige maagd Maria,  
onder de vrouwen op deze wereld  
is er niemand geboren zoals Gij,  
dochter en dienares,  
van de allerhoogste, meest verheven Koning,  
de hemelse Vader,  
moeder van de allerheiligste Heer Jezus Christus,  
bruid van de Heilige Geest:  
bid voor ons,  
samen met de heilige aartsengel Michaël,  
met alle hemelse krachten,  
en met alle heiligen,  
bij uw allerheiligste geliefde Zoon,  
Heer en Leraar.



*Portiuncula kerkje in basiliek  
Santa Maria degli Angeli*

Franciscus had eerbied voor Maria als dochter van de Vader, moeder van Jezus Christus en bruid van de Heilige Geest; een combinatie die terugkomt in het rozenkransgebed. Daarbij valt te bedenken dat de rozenkrans in zijn huidige vorm pas sinds de 15<sup>e</sup> eeuw bestaat, eeuwen na het leven van Franciscus. Franciscus was geen theoloog, maar zijn theologisch aanvoelen was ontzagwekkend, steunend op de Drie-eenheid van Vader, Zoon en Heilige Geest. Voor zijn gebed haalt hij iedereen aan die maar kan helpen: de aartsengel Michaël, alle hemelse krachten, alle heiligen. Het universele karakter van het denken en bidden van Franciscus komt ook hier tot uitdrukking.



Met de komende Maria-feesten kunnen we aansluiten bij Franciscus, bijvoorbeeld 2 augustus, het feest van de Portiuncula-aflaat in Santa Maria degli Angeli, 15 augustus Maria Tenhemelopneming, 8 september Maria-geboorte. Een andere dienaar van de Heer is Clara; haar feest vieren we op 11 augustus: u zult welkom zijn om het bij de zusters Clarissen mee te vieren. En ook het feest van Kruisverheffing verdient onze aandacht, denkend aan de grote rol die het Kruis van San Damiano speelde in het leven van Franciscus en nu nog in onze ordes. Een andere gedenkwaardige dag is de 150ste geboortedag van Broeder Everardus op 25 juli in Megen. We zullen er de hele dag aandacht aan geven: in de Eucharistieviering met bisschop de Korte, lezing door J. Wissink, een nieuwe 'Everardus-wandeling' door Megen, gedichten (o.a. van Peter Vermaat), kunst en workshops. Ik hoop u dan te ontmoeten!

Mogen het ons allemaal tot zegen zijn.  
Vrede en alle goeds,

Wim Pot ofm