

VEERTIGDAGENTIJD

De Kerk spreekt over **boete doen** waardoor we proberen te herstellen wat kapot is gegaan, zoals de vissers hun netten boeten (repareren). Wij franciscaanse mensen weten dat we heel vroeger boetelingen genoemd werden en niemand zal eraan twifelen dat een ieder weleens iets goed te maken, te repareren heeft. Er zijn in ons veel gebreken en kwaden waardoor wij ons schuldig weten en wij begrijpen ook wel dat dit allemaal goedgeemaakt moet worden. Maar in de praktijk is dat soms toch moeilijker dan het lijkt en we stellen dan de boetedoening uit of we vergeten die liever.

Boetvaardigheid wil geleerd worden en de veertigdagentijd is daar bij uitstek geschikt voor. Het is een periode van inkeer en boete als voorbereiding op het grootste feest van de christenheid, het Pasen.

Je kunt boete doen van uiterlijke aard, en dan gaat het vooral om de versterking van de zinnelijke genoegens: minder eten, minder snoepen, minder tv kijken, minder vlees, een aalmoes geven aan degenen die het minder hebben.



een grote leermeester

Maar belangrijker nog, is de geestelijke versterking, je grote ego opzij zetten. Niet meer fel reageren op elke krenking, goed doen zonder er iets voor terug te verlangen, belangeloosheid in je doen en laten, geduldig elkaar verdragen. De Heer verwacht van ons daden van liefde in nederigheid. Geen zelfverheffing, geen innerlijke trots, dankbaarheid van anderen aannemen in nederigheid.

Wij hebben als grote leermeester vader Franciscus. In zijn richtlijnen spoort hij de broeders aan ernaar te streven in alles deemoedig te zijn, niet te roemen en zich niet te verheugen in zichzelf, niet innerlijk zich te verheffen over de goede woorden en goede werken die God soms in hen of

door hen doet. De broeders moeten zich niet laten leiden door de geest van het vlees, de geest van de zelfzucht, die uit is op woorden maar niet op daden. Maar ze moeten zich laten leiden door de geest van de Heer die gericht is op de deemoed en het geduld, op de zuivere eenvoud en de echte vrede van de geest. Als we gedurende de veertigdagentijd deze richtlijnen van Franciscus proberen uit te voeren, zullen we vast en zeker een goede veertigdagentijd beleven, maar ook daarna met een zuiver hart Pasen kunnen vieren.

Gijs ter Veer ofs