

# OP DOORTOCHT

Het landelijk keuzekapittel ligt nog vers in het geheugen. Voor mij begon het toen ik ietwat verlaat binnenkwam in een volle eetzaal van Denekamp waar iedereen met iedereen in gesprek leek. Dat was verrassend en aangenaam binnenkomen! Het tekent voor mij de sfeer van het hele weekend, als zusters en broeders genietend van elkaars aanwezigheid.

Inhoudelijk werd er ook het nodige geboden: Erik Borgman hield een bezielende inleiding over onze roeping als lid van de Orde van de Franciscaanse Seculieren in onze tijd. Als lid van de derde orde van



de Dominicanen is hij nauw verwant met ons. Erik Borgman heeft zich als theoloog uitgebreid beziggehouden met het christendom en met het christen zijn in onze cultuur in deze tijd en daar veel over geschreven. Hij bracht ons terug tot de essentie (in mijn woorden): ons leven draait niet om grote projecten, maar het gaat om een manier van leven en daar dan ook voor uitkomen. Als lid van de orde van de franciscaanse seculieren hebben we immers een 'boodschap' die haaks staat op onze cultuur. Vooreerst moet die gelééfd worden: in gemeenschap, door erkenning van het zwakke, kiezen voor het positieve: je kunt iets goeds doen met het leven, altijd weer.

Om te kunnen doen wat we doen, 'moeten we van de mensen zijn'. Zo is alles begonnen. Het is een manier van leven die gedeeld wil worden en zich tijdens het leven realiseert. Het leven ontstaat vooral waar onze verwachtingen doorbroken worden. We kunnen het leven níet zelf maken, en dat gééft niet.

Het was goed om zaterdag terug te kijken op de afgelopen bestuursperiode. Er was veel waardering voor wat er tot stand is gebracht; met name de vernieuwing van het vormingsmateriaal werd vaak genoemd. Grote waardering

was er ook voor de scheidende minister Michel Versteegh. Zijn enorme inzet heeft veel betekend voor de OFS. Met grote eensgezindheid werd het nieuwe bestuur gekozen.

Ook de deelname aan de vieringen en de sfeer bij de recreatieve momenten maakten het tot een goed kapittel. De internationale vertegenwoordigers spraken er met lof over.

Nu moeten we weer in het dagelijks leven laten zien waar we voor staan en waaruit we leven. Als OFS hebben we elkaar nodig, ook voor de verschillende taken die er zijn, .... als iedereen zich daar voor in wil blijven zetten!

Ik wens iedereen een goede en zonnige zomer, waarin we weer de nodige franciscaanse feesten kunnen vieren en inspiratie op kunnen doen:

29 juni was het 150 jaar geleden dat de martelaren van Gorcum heilig zijn verklaard;

30 juni verscheen het boek 'Gehangen heiligen' waaraan Henrik Roelvink, lid van de commissie vorming van de OFS, een grote bijdrage heeft geleverd;

2 augustus is het feest van Maria ter Engelen (feest van de verzoening; de Portiuncula-aflaat);

11 augustus is natuurlijk het Clarafeest en

25 augustus de feestdag van Koning Lodewijk.

Vrede en alle goeds,

Wim Pot ofm



*de volle eetzaal  
van Denekamp*